



## **ELGEN**

Den dag gud skabte dyrene, slog det ham at skabe en, en..... et stort dyr som skulle hedde en Elg. Elgen var den af alle dyrene, der fik flest farver: rød, tyrkis, grøn, gul, blå osv. Elgen syntes derfor, at den var den vigtigste af dem, der levede i paradiset, så den gik altid rundt og pralede. Dens praleri gik den til hovedet, og til sidst sagde den at den var mægtigere end Gud. Da Gud hørte dét, blev han rasende og kaldte Elgen op til sig. "Længe har jeg hørt dyr og menesker prale over deres skønhed, men aldrig så galt som du", sagde Gud med skarp stemme. Elgen fnyste og stak næsen i sky, men dét skulle han ikke have gjort, for nu blev Gud vred. "For hver gang du praler, mister du en farve". Elgen to ikke disse ord alvorligt, gik ud i paradiset og dens praleri begyndte på ny, men hver gang den pralede, forsvandt en farve og nu var Elgen helt hvid. Gud troede dens praleri ville holde op, når når alle den farver var væk. Men Elgen pralede nu med at den var den eneste kridhvide skabning i paradiset. Nu var det nok for alle dyrene og Gud, og de blev enige om at sende Elgen ned på jorden. Gud gav nu Elgen sit eget sprog, så ingen kunne forstå, hvad den sagde. I mange år levede Elgen nede på jorden, men den var stadig hvid som kridt, og lige meget hvor meget den rullede sig i græsset, blev den ikke grøn. En dag gik Elgen og sørgede over sine forsvundne farver, mødte den Jesus, der dengang var en lille dreng. "Jesus, du som Guds søn, kunne du ikke skaffe mine farver tilbage?" spurgte Elgen håbefuldt. "Elg-uden-farver, det var jo din egen skyld, og jeg skal også passe mine får", sagde Jesus. "Lille Jesus, du forstår dig jo kun på at hjælpe de onde lam og får", sagde Elgen sørmodigt. "Hvorfor ikke hjælpe mig, jeg er jo trods alt i større nød end dem", sagde Elgen NÆSTEN grædende. "Okey", sagde Jesus til sidst, "hvis du hjælper mig med at finde de får, som løb væk fra mig igår." Det lovede Elgen så, men Jesus kunne kun få én farve frem. "Jamen Elg dog, går du bare, du skulle jo hjælpe mig med mine får", sagde Jesus rasende. "Ja min lille ven, du kunne kun få én farve frem, og jeg skulle hjælpe dig med dine får, når ALLE mine farver var tilbage", sagde Elgen overlegent og gik sin vej. Siden den dag har elge KUN været brune.